



Verhalen van piepschuim

Jezus, Snoop Dogg en koningin Wilhelmina zijn niet direct namen die je met elkaar associeert. Maar in de tentoonstelling *'De held, de schurk en de waarheid'* brengt kunstenaar Folkert de Jong ze wel samen. Van hen en van andere historische figuren heeft hij levensgrote standbeelden van piepschuim gemaakt.

Zoals we van De Jong gewend zijn, zijn het geen realistische beelden, maar verwrongen en groteske versies.

Met deze theatrale tentoonstelling, in de Rotterdamse expositieruimte Brutus, speelt De Jong een fantaserijk spel met de geschiedenis.

Hij laat hedendaagse problemen opduiken in het verleden, waardoor de geschiedenis heel anders verloopt. Hoe precies? Dat hoor je in audioverhalen, geschreven door onder anderen Abdelkader Benali en Elfie Tromp. — **Jeroen Bos**